

**BEELD
SCHERM
AVONTUUR**

DR.

KILDARE

DE DOKTER UIT CHINA

609 Nederland: 90 cent
België: 12 frank



LOUIS PASTEUR

Louis Pasteur, de Franse scheikundige, werd in 1822 geboren. Hij was een van de grootste geleerden en weldoeners der mensheid die ooit geleefd hebben.



Zijn onderzoek van het gisten van bier, wijn en azijn leidde tot het pasteuriseren, d.w.z. voor een deel bakterievrij en daardoor duurzamer maken.

Hij kwam op de idee om schapen en runderen in te enten met gekweekte, verzwakte anthrax-bacteriën, waardoor zij immuun werden voor miltvuur. Deze techniek noemt men vaccinatie.



In 1888 werd in Parijs het beroemde Pasteur Instituut geopend. Sindsdien zijn in tal van andere landen soortgelijke instituten ter bestrijding van besmettelijke ziekten opgericht.



Het pasteuriseren is wel een van de meest belangrijke ontdekkingen, die wij aan Pasteur te danken hebben. Bij dit proces worden levensmiddelen en vloeistoffen, zoals b.v. bier, wijn en vooral melk tot een bepaalde temperatuur verhit en dan weer snel afgekoeld. Ziektekiemen en andere bacteriën, die een snel bederf veroorzaken, worden daardoor gedood.



DR. KILDARE

DE DOKTER UIT CHINA

Een reusachtige Oceaanstomer doorploegt de Atlantische Oceaan, op weg van Engeland naar de Verenigde Staten.

Een van de passagiers aan boord van de oceaanreus is een jonge Chinese arts. Zijn komst zal een grote invloed uitoefenen op Dr Kildare en de gehele medische staf van het Blair General Hospital.....



Dr Yang Lin*) bereikt zijn bestemming...

Nou, daar ben ik dan... Ik hoop niet dat ze te grote verwachtingen van me koesteren...



*) De Chinezen zetten hun achternaam voorop. 'Piet Jansen' zou bijv. 'Jansen Piet' zijn. In dit verhaal zullen we ons voor wat Dr Yang Lin betreft aan het Chinese gebruik houden.

Even later, in het kantoor van Dr Gillespie, de geneesheer-direkteur.....

Namens de gehele medische staf van ons ziekenhuis heet ik u van harte welkom, Dr Yang. Het is een groot voorrecht om met u te mogen samenwerken en van u te mogen leren.

Wel, u vleit me, Dr Gillespie. Ik weet zeker dat IK het ben, die van U en uw STAF veel zal leren!



BEELDSCHERM AVONTUUR verschijnt maandelijks. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND n.v., in samenwerking met Dell Publishing Co., Inc., New York.- Alle rechten voorbehouden.- Copyright 1961 by Dell Publishing Co., Inc.- Printed by D.R.P. Poland.- Alleenverkoop voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND n.v., Postbus 84, Havenstraat 34, BUSSUM.

Dr Kildare komt binnenstormen.....

U wilde me spreken, dokter? O... neemt u me niet kwalijk! Ik wist niet dat u bezoek had!

Dr Kildare, sinds wanneer maakt u er een gewoonte van dit kantoor zonder kloppen binnen te komen?!



Ik hoop dat U Dr Kildare wilt exkuseren, Dr Yang. Hij is een van onze meest actieve assistenten.

Hoe maakt u het, Dr Kildare?

Prettig kennis met u te maken, Dr Yang!



Ik heb Dr Yang zojuist verteld hoe fijn wij het vinden, dat hij hier komt werken.

En of! Onze hele medische staf heeft reikhalzend naar uw komst uitgezien. Maar ik moet wel bekennen, dat ik een ouder iemand verwacht had! Het duurt immers gewoonlijk heel lang voor men een reputatie als de uwe heeft opgebouwd.



Ik denk dat ik, door het leven dat ik heb moeten leiden, ertoe werd gedwongen snel te leren. Als kleine jongen moest ik al denken en doen zonder ooit te aarzelen. Anders had ik in mijn vaderland niet in leven kunnen blijven...



U bent in Sjanghai geboren, is het niet, Dr Yang?

Inderdaad. China is nooit een welvarend land geweest. Maar we kenden tenminste een zekere mate van geluk. Dat wil zeggen, tot de oorlog uitbrak...



De Japanners ontnamen ons het beetje dat we hadden. Onze schaarse rijstvoorraden... ons brandhout... We hielden niets meer over en er was geen mogelijkheid om nog iets te vinden.



Wij kinderen zwierven door de straten en zochten zelfs de vuilnisbelten af naar een beetje voedsel... Maar zelfs dat werd door de Japanners verhinderd.



Dood en ziekte heerste alom. De mensen zakten op straat in elkaar... Ondervoeding, dysenterie, hongeroedeem, dood... En zij die snel stierven, kwamen er nog het beste af...



Lijdelijk moest ik toezien hoe mijn familie stuk voor stuk werd uitgeroeid. De mensen leden aan alle voedingsziekten, die er maar bestaan. Maar sommige van deze ziekten waren volslagen onbekend. Vooral een ziekte, waarvoor men geen enkele remedie wist, eiste veel slachtoffers. Niet dat het veel verschil uitmaakte, want er waren noch medicijnen noch medische hulp beschikbaar. Dus...



Nu begrijp ik hoe u op zo'n jeugdige leeftijd al zoveel hebt kunnen bereiken! U hebt gewoon de tijd niet gehad om kind te zijn! Al heel vroeg werd u gedwongen een man te zijn.

Zo is het precies, Dr Kildare!



Ik zag hoe de ziekten - bekende en onbekende - zich verbreidden en om zich heen grepen... en iedereen en alles waarvan ik hield, met zich meesleurd in het graf.



En op dat moment wist ik wat ik met mijn leven zou gaan doen... Ik zou gaan werken en studeren en proberen te ontdekken waarom deze mensen stierven. Ik moest iets doen om anderen dit lot te kunnen besparen...



Toen de oorlog dan eindelijk was afgelopen, dachten we nu de dingen te kunnen gaan doen, waar- van we gedroomd hadden..... werken, studeren en helpen om de wereld weer gelukkig en bewoonbaar te maken. Maar....



...het duurde niet lang of de laarzen van een ANDER leger dreunden door de straten en vertraptten al onze dromen...



Met de hulp van enige vrienden slaagde ik erin mijn land te verlaten. Ik reisde naar Engeland, waar de belofte van een nieuw begin mij wachtte. Daar kreeg ik de kans om te studeren, omeens mijn volk te kunnen helpen. Studeren en werken, in afwachting van de dag dat ik terugkon keren naar mijn land.



Niet alleen uw eigen volk, maar alle volkeren der aarde zullen profiteren van het werk, waarmee u bezig bent!

Ik doe alleen wat ik moet doen... waartoe het leven mij gedwongen heeft.



In Engeland kon ik werken en studeren en me wijden aan het wetenschappelijke speurwerk dat ik altijd had willen doen. Ik begon researchwerk te doen op het gebied van de vreselijke ziekten, waaraan vele van mijn familieleden ten offer waren gevallen.



Engeland bood mij nog veel meer mogelijkheden. Ik ontmoette er mijn vrouw... We zijn in Londen getrouwd.



En toen uw uitnodiging om naar Amerika te komen mij bereikte, beschouwde ik dat als een grote eer! Te bedenken dat een Amerikaans ziekenhuis MIJ, Yang Lin, belangrijk genoeg achtte om U iets te komen leren! Dat betekende veel voor me!



Ja, u bent de aangewezen persoon om ons iets te leren! U bent een van de meest prominente deskundigen op het gebied van de voedingsziekten; uw kennis en ervaring zijn voor ons van onschatbare waarde!



Wij zijn hier in Blair allemaal bijzonder benieuwd naar uw lezingen en demonstraties. En ik kan u wel zeggen, dat artsen uit het gehele land hierheen zullen komen om te horen wat u te vertellen hebt.



U bewijst mij heus te veel eer, heren. Ik ben slechts een van de vele geleerden, die trachten hun steentje bij te dragen.



Bescheidenheid siert de mens, Dr Yang. Maar U behoeft niet zo bescheiden te zijn! Uw werk op het gebied van DDX bijvoorbeeld is revolutionair!

Diëtaire Deficiëntie X is mijn belangrijkste objekt. Ik besteed er meer tijd aan dan aan welk ander onderwerp ook.



DDX is één van die geheimzinnige ziekten, die mijn land teisterden en zoveel slachtoffers maakten. Daarom ben ik een speciale studie van DDX gaan maken.



Maar helaas hangen er nog veel sluiers over deze voedingsziekte. Er is nog zo weinig van bekend... Maar het werk gaat door en de tijd zal komen dat we ook deze ziekte meester zijn. Het moet!



Het spijt me dat we zo egoïstisch zijn, Dr Yang! U bent pas gearriveerd en al onmiddellijk gaan we u met alle mogelijke vragen te lijf. Neemt u ons niet kwalijk. U zult eerst wel orde op uw zaken willen stellen, veronderstel ik.



Ik ben me door dit gesprek helemaal op m'n gemak gaan voelen, Dr Gillespie! Ik heb me nog nooit ergens zo gauw thuis gevoeld.

Dr Kildare, ik vertrouw Dr Yang aan uw zorgen toe. Zorg ervoor, dat hij bekend raakt in het ziekenhuis en wees hem behulpzaam bij het zoeken van een geschikte woning.

Ja, ik zou het prettig vinden om iets in de buurt van het ziekenhuis te vinden. Zo gauw dat gebeurd is kunnen mijn vrouw en kinderen overkomen.



En wat wilt u nu allereerst, Dr Yang?

Kijken of mijn bagage al is gearriveerd. En dan moet ik een voorlopige slaapplaats zoeken, tot ik woonruimte heb gevonden.



O, dat eerste is helemaal geen probleem. Ik heb een uitstekende slaapbank in mijn flatje staan. Ik heb wel niet veel ruimte, maar u kunt bij mij blijven logeren tot u iets gevonden hebt.

Dat is bijzonder vriendelijk van u, maar ik wil u werkelijk geen overlast bezorgen, Dr Kil-dare!



Overlast? Onzin! Ik vind het prettig om u in huis te hebben! En wat is het volgen-de punt?

Zegt u het maar. Ik laat het initiatief graag aan u over.



Dat zijn mijn koffers. Kunnen we die misschien eerst naar uw flat brengen?

Mijn dienst loopt over een uur af. Niets speciaals! Ik moet alleen in de buurt blijven voor noodgevallen. Waarom zouden we niet even een rondgang door het ziekenhuis maken? Dan kunnen we daarna naar mijn huis gaan, een hapje eten en vanavond op zoek gaan naar een geschikte woonruimte.



Ik denk niet dat u veel verschil zult zien tussen Blair en een ander goed ziekenhuis. Natuurlijk beschikken we hier over de meest moderne hulpmiddelen en installaties. Het enige waar we mee te kampen hebben is... ruimtegebrek.

Een algemeen probleem.



Zo, dan gaan we spitsroeden lopen... Dit is de zaal van de orthopedische afdeling.

Hebben jullie ook gevallen, die speciaal voor mij van belang zijn? Diëtaire deficiëntie en zo?



Helaas wel.. Deze jongen werd helemaal verwilderd aangetroffen op het spoorwegemplacement. Bijna dood van de honger. We hebben zijn moeder opgespoord.... Alcoholiste! Vader in de gevangenis. Moeder had het laatste geld opgedronken. 't Arme joch had dagenlang niets te eten gehad. Ondervoeding in een vergevorderd stadium!

Dus zelfs in een moderne stad als deze kunnen deze dingen gebeuren. Dat bewijst dat de maatschappij niet alles kan doen. Als het er op aan komt, moeten de mensen toch voor zichzelf en hun kinderen zorgen. Daartoe kan niemand hen dwingen.



Hoe gaat het, jong? Ze hebben me verteld, dat je er al weer heel wat beter uit gaat zien!

Waar is mijn moeder? Ik wil naar huis, naar mijn moeder!

Je mag heel gauw weer naar huis, hoor. Maar je moet nu alles doen wat de dokters en verpleegsters zeggen. Dan zul je spoedig weer heel flink en gezond zijn.



Waar is de moeder van die jongen nu?

Ook in dit ziekenhuis, afdeling alcoholici. Door haar schuld is het joch bijna omgekomen van de honger, en toch wil hij weer naar haar terug...



De natuur bewandelt dikwijls vreemde wegen en ook de wetenschap is niet in staat alles te doorgronden. En dat is maar goed ook, geloof ik. Die blinde, onredelijke afhankelijkheid is er misschien wel de oorzaak van dat het mensdom nog steeds bestaat...



Aan het begin van de avond, in de flat van Dr Kildare...

Wel, Lin... Er zijn echt wel betere koks op aarde... maar ik hoop vurig dat het je toch zal smaken...

Vast en zeker, Jim. 't Ruikt in elk geval heerlijk! Zeg, ik heb zojuist alle advertenties doorgekeken, maar veel is er niet bij. In de buurt van het ziekenhuis wordt bijna helemaal niets aangeboden.



Het zal best meevalen, Lin. Er zijn een heleboel mensen in de buurt van het ziekenhuis die kamers verhuren.

Ik hoop het van harte, Jim. Hoe eerder ik wat gevonden heb, des te vlugger kan ik mijn vrouw en kinderen laten overkomen. Maar als het enigszins mogelijk is, wil ik toch wel het liefst vlak bij het ziekenhuis gaan wonen.



Kop op, Lin... niet zo somber. We vinden wel wat, hoor! En intussen kun je laten zien hoe goed je kunt afdragen. Nu je toch weer een tijdje vrijgezel moet zijn, kun je meteen weer een beetje wennen aan huishoudelijk werk.

Een reden temeer om zo gauw mogelijk mijn vrouw uit Engeland te laten komen.. Dat werk ligt me niet erg..



Twee uur later...

Dat is pech hebben! Alle kamers uit het avondblad zijn al verhuurd. We zijn te laat begonnen, denk ik.

Ja, en we hebben praktisch de hele buurt afgewerkt. Ik geloof niet dat we vanavond nog iets zullen vinden, Jim.









Ik.... Het spijt me ontzettend, heren. U moet het hem niet kwalijk nemen... Hij bedoelt het echt niet zo... Ik wist niet dat u dokter was...



Ik ben Dr Kildare. Dr Yang is zojuist uit Engeland gearriveerd. Hij komt in ons ziekenhuis werken. Zo gauw hij een woning heeft gevonden, komen zijn vrouw en kinderen over... Maar ik vrees dat hij dankzij uw man niet zo'n beste indruk heeft gekregen van onze Amerikaanse gastvrijheid!



Beseft u wel dat Dr Lin het volste recht heeft om dit aan de autoriteiten te melden? Rassendiskriminatie is in strijd met de wet!

Jim, toe nou...



Mevrouw Bates, wat bedoelde uw man eigenlijk? Wat hebben de Chinese dokters hem misdaan? En wie was Betty?



Het is allemaal weer zo lang geleden... Mijn man werkte voor de Amerikaanse regering in China...



Toen brak de oorlog uit en de Japanners rukten steeds verder op...

We gaan het bureau sluiten.... Hier zijn uw orders. U en uw gezin moeten China zo spoedig mogelijk verlaten.

Ja, sir!





Wij begrijpen hoe vreselijk dit voor u beiden moet zijn geweest, mevrouw Bates. Maar een feit blijft, dat Dr Yang hier, absoluut onschuldig is aan het gebeurde. Hij was zelf nog maar een kind in die tijd. Het is toch pure waanzin hem de dood van uw dochtertje te verwijten!



Ik ben het volkomen met u eens, Dr Kildare... Maar mijn man denkt daar anders over... Maar ik zal vanavond met hem praten... Misschien kan ik hem tot andere gedachten brengen. Komt u morgen nog even?



Graag, mevrouw! Het spijt me dat ik u zo veel narigheid heb veroorzaakt.

Nee, dokter. Dat is niet uw schuld. Maar Harold hield zo ontzettend veel van Betty en hij is erg koppig. Volgens hem zijn nu alle Chinese dokters moordenaars!



Ik sta altijd weer verbaasd wat je aantreft als je toevallig met mensen in aanraking komt... Er gebeurt toch wat in zo'n stad...

En een mens beseft nauwelijks hoe gemakkelijk hij bij de levens van anderen betrokken kan worden... Soms door alleen maar ergens aan te bellen...



Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het mevrouw Bates zal lukken haar man tot andere gedachten te brengen... Ik geef toe dat het een tragisch verhaal is, maar om jou daarvoor die kamers te weigeren...

...Afgezien van alles... zei mevrouw Bates iets dat mij bijzonder interesseert!



Ze vertelde toch dat de Chinese doktoren haar hadden gezegd dat de ziekte van haar kind waarschijnlijk al geruime tijd latent aanwezig was? Dat het meisje de ziekte onder de leden had, maar dat niemand er iets van wist tot de kwaal plotseling actief werd?

Ja...maar wat zou dat?





De volgende dag begint Dr Yang aan zijn serie lezingen over DDX. Hij heeft een groot en bijzonder aandachtig gehoor.

Ieder jaar ontdekken we iets meer over de aard en oorzaken van voedingsziekten. Zo hebben wij bijvoorbeeld het sterftecijfer als gevolg van DDX aanzienlijk kunnen verminderen. Door operatief ingrijpen hebben wij het parasitaire element kunnen tegenhouden. Maar ons succes is nog twijfelachtig. Elke operatie is weer nieuw. We weten nooit van tevoren wat de uitslag zal zijn.



Helaas hebben - ook bij geslaagde operaties - sommige patiënten blijvende schade ondervonden. Als de ziekte eenmaal geactiveerd is, woekert zij in bliksemtempo door het gehele lichaam verder.



Heeft iemand soms iets te vragen?

Dr Yang, in hoeverre is DDX een besmettelijke ziekte?



Ondanks al ons speurwerk moet ik bekennen dat wij geen algemeen besmettingspatroon hebben kunnen ontdekken. Maar we hebben reden om aan te nemen dat de ziekte in sommige gevallen wordt doorgegeven van de ene groep mensen, bijv. een gezin, aan een andere..



...en zo kunnen volkomen gezonde individuen plotse-ling DDX krijgen... Maar zoals ik al zei: vaste regels bestaan er niet. Ieder geval is weer anders. De symptomen zijn identiek aan die van andere spijsverteringsziekten. Daardoor wordt een juiste diagnose zeer bemoeilijkt. Het opmerkelijke is echter dat zij, die dit probleem langdurig bestudeerd hebben, een soort instinkt ontwikkelden voor DDX. Ik durf zelfs van een soort DDX-intuïtie te spreken... Daardoor kunnen wij DDX meestal wel ontdekken, hoezeer de symptomen ervan ook op die van andere ziekten lijken...



...Na de lezing...

Een uitstekende lezing, Dr Yang! Zeer interessant... En nu zou ik graag even met u en Dr Kildare praten in mijn kantoor.

Exkuseert u me even, Dr Gillespie? Ik kom zo... Ik moet even een telefoontje plegen, weet u!

...En, even later...

Hallo?... Mevrouw Bates? U spreekt met Dr Kildare. Heeft u nog met uw man over die kamers gesproken?

O, dokter Kildare... Hij wil niet naar me luisteren! Hij is zo halsstarrig! Er valt niet met hem te praten... Ik weet me werkelijk geen raad!

Be-seft hij wel, wat het gevolg kan zijn? Dr Yang kan het uw man bijzonder moeilijk maken, als hij dat wil.

Misschien lukt het als ik wat meer tijd heb... O, probeert u het alstublieft te begripen... Het is een idee fixe van hem!

Mevrouw Bates! Dr Yang is een groot geleerde... Hij is speciaal naar Amerika gekomen om ons te leren hoe wij de ziekte moeten bestrijden waaraan uw eigen dochttertje gestorven is. En hij kan zijn gezin pas hierheen laten komen als hij een geschikte woning heeft!

Het minste, dat wij Amerikanen voor hem kunnen doen, is toch wel hem gastvrijheid te tonen. En zeker geen vijandigheid! Begrijpt u nu, dat hij gekomen is om ons te helpen?



Intussen, in Dr Gillespie's kamer...

Dr Kildare heeft me verteld, wat u gisteravond is overkomen... met die man Bates.. Dit spijt me verschrikkelijk!



Ik hoop echt niet, dat u een verkeerde indruk van ons, Amerikanen, hebt gekregen... Die man is een uitzondering, dat moet u van mij aannemen, Dr Yang!



Maar natuurlijk neem ik dat aan, Dr Gillespie! Ik neem het de heer Bates ook niet kwalijk. Zijn gevoelens en vooroordelen zijn het gevolg van wat hij in zijn leven heeft meegemaakt...



...Overal waar ik ben geweest heb ik mensen als mijnheer Bates ontmoet. Een volk bestaat nu eenmaal uit allerlei soorten mensen. Mensen zoals Bates, u en ik. Maar ik zou even schuldig zijn als hij, als ik me een opinie over Amerika zou vormen op grond van het gebeurde van gisteravond!



Ik heb zoëven met mevrouw Bates getelefoneerd... Maar man houdt halsstarrig voet bij stuk... Een koppig mens.



Je moet zelf maar beslissen, Lin...
Je hebt het volste recht een aanklacht
tegen Bates in te dienen! Hij is in over-
tredding als hij weigert jou die kamers
te verhuren.
Ik ben je getuige!



Nogmaals, Jim... Ik zou dit hele inci-
dent het liefst zo gauw mogelijk willen
vergeten. Mensen als Bates hebben het
al moeilijk genoeg met zichzelf. Dat
hebben wij zelf gezien!



Maar er is geen ande-
re manier om zo iemand tot
rede te brengen! Wij moe-
ten hem dwingen! Het is
verkeerd een dergelijke
houding te tolere-
ren!

Nee, Jim! Met dwangmaatregelen kun je iemand niets leren. En het kost ons alleen
maar tijd en energie. Het probleem zelf lossen we er niet mee op. Ik wil mijnheer
Bates liever vergeten. Zijn geweten zal hem vaak genoeg aan ons herinneren...
Bedankt voor je goede zorgen, Jim, maar ik wil verder geen tijd meer aan
deze affaire verspillen.



O.K., Lin..
Zoals je ver-
kiest! JIJ
bent de
dokter.

We zijn allemaal dok-
ters! Laten we dus terug-
keren naar onze
medische
problemen.



Enige dagen later, in de flat van
Dr Kildare...

Het ziet er naar uit dat
ik kamers zal moeten zoe-
ken in een heel ander gedeelte van de
stad. Hier in de buurt is niets
te vinden.

Ik
zou je met alle soorten
van genoeg mijn flatje geven...
maar voor een gezin is het te
klein.



Jim, ik heb vandaag met Gillespie gesproken. Weet je... ik ben bang dat ik mijn routine als praktiserend arts kwijtraak met al die lezingen en zo... Hij zei me dat ik jou bij sommige operaties zou kunnen assisteren. Natuurlijk, als jij 't goed vindt.

O, maar vanzelfsprekend, Lin! Wel, dat betekent dat ik mijn beste beentje zal moeten voorzetten.. als een echte expert me op de vingers kijkt!



Onzin, Jim. Ik heb eerder het gevoel, dat ik van jou nog wat kan leren. Toevallig heb ik leuke dingen over jouw werk hier gehoord..

O ja? Nou, dat valt dan al weer mee.. Maar in jou erken ik toch werkelijk mijn meerdere!



De volgende dag heeft Dr Kildare een spoedoperatie: blinde-

Ik geloof dat we nog net op tijd zijn.

Je bedoelt dat JIJ precies op tijd was, Dr Kildare! Keurig gedaan, moet ik zeggen!



darmontsteking...

Gedurende de daarop volgende dagen zijn Kildare en Lin voortdurend samen. Bij verschillende gelegenheden assisteert Lin zijn vriend in de operatiekamer. En een paar keer voert de Chinese arts de operatie uit, terwijl Kildare toekijkt.



Weldra zijn de beide dokters goede vrienden, maar wat nog belangrijker is: zij vormen een hecht medisch team. Wat de een niet weet, vult de ander aan... Deze nauwe samenwerking komt hun patiënten zeer ten goede. En intussen leert Kildare veel over DDX...



Dr Yang zet zijn lezingen en demonstraties voort. Spoedig heeft de jonge deskundige het respect verworven van alle artsen in de wijde omtrek...



Nog energiever dan tevoren gaan Kildare en Lin op zoek naar woonruimte. Maar in de buurt van het ziekenhuis is niets geschikt te vinden...

Sorry... In die buurt heb ik werkelijk niets. Maar aan de andere kant van de stad heb ik nog een leuke driekamer flat beschikbaar.

Nee, dank u!

REAL ESTATE



Liefste, ik mis jou en de kinderen heel erg. Ik heb hier veel vrienden gemaakt, maar die kunnen mijn eigen gezin nooit vervangen. De jongeman, over wie ik je al schreef - Dr Kildare - is bijzonder vriendelijk voor me geweest. Hij heeft alles gedaan om een woning voor ons te vinden, maar helaas zonder succes. En aangezien ik jullie zo gauw mogelijk bij me wil hebben, zal ik een woning in een andere stadswijk moeten huren. Er zit kennelijk niets anders op...







Dr Kildare?... Ja, die is hier. Spoedopname? Ja, ik zal het doorgeven!



Ze hebben je nodig. En, wat die andere zaak betreft: neem een voorbeeld aan Dr Yang. Laat je niet door kleine narigheden uit het veld slaan... Je bent arts... en als je hard werkt word je misschien een hele goede dokter!



Als je onrecht moet bestrijden, moet je dat doen op de manier, die jou het beste ligt. Door hard te werken in je eigen beroep, door de zieken te genezen, die je hier krijgt. En misschien.. wie weet?... zul je dan vanzelf ook andere soorten ziekten kunnen genezen.



En dat was het dan!

Dank u, dokter!



Ja, zuster... Wat is er?

'n Man... middelbare leeftijd... Zojuist binnengebracht... Hij ligt daarginds in de hoek...



Tot zijn verbazing ziet hij...



BATES! Wel, ik...

Oh... mijn maag!



U??
Kildare?

Rustig blijven, mijnheer Bates. Ik probeer u alleen maar te helpen! Wat is er gebeurd, zuster?



Hij is tien minuten geleden opgenomen. Zijn vrouw vertelde dat hij plotseling in elkaar zakte en ontzettende pijn kreeg... Dit was de eerste keer, zei ze.

Waar hebt u de meeste pijn, mijnheer Bates?



Hier...m'n maag en borst...
Oooo, mijn rug ook.... hier...
en ik heb ook zo'n
hoofdpijn!



Geef hem een aparte kamer. Geen pijnstillende middelen tot ik het zeg. Waar is mevrouw Bates?

In de wacht-kamer, dokter Kildare.

Even later, in de wachtkamer...

O, bent u het, dokter Kildare... mijn man... hij is vreselijk ziek... Ik..

Ik heb hem al gezien, mevrouw Bates. Houdt u zich nu maar rustig. Ik moet u een paar vragen stellen en u helpt uw man het meest als u die rustig en precies beantwoordt.



...en toen zei hij dat hij een eindje ging omlopen. Hij had al een paar dagen last van zijn maag gehad. Maar vanmorgen was het wel zó verschrikkelijk... Net toen hij het huis uit wilde gaan, viel hij in de huiskamer op de grond, terwijl hij het uitschreeuwde van de pijn!



Toen heb ik direkt het ziekenhuis opgebeld. En even later kwam de zieken-auto...



Wat zou het toch zijn, dokter? Zou hij wel weer beter worden, of niet?

Kom, mevrouw Bates, windt u zich vooral niet op! Heeft uw man de laatste drie dagen soms iets ongewoons gegeten?



Nee.. we eten allebei altijd precies hetzelfde. Maar wat gaat er nu met hem gebeuren?

Nogmaals, mevrouw... U kunt uw man niet beter helpen dan door kalm te blijven. Gaat u nu maar naar huis. Wij zullen al het mogelijke voor hem doen!



Dokter Kildare staat voor een raadsel... Daarom laat hij de patient aan een diepgaand onderzoek onderwerpen. Eerst wordt hem bloed afgenomen...



Dan worden röntgenfoto's genomen. Alles wordt in het werk gesteld om de patient zo min mogelijk pijn te doen...



En, als de uitkomsten van de diverse tests binnen zijn, pleegt Kildare overleg met Dr Yang...



Wel Lin, wat denk jij ervan?

Hmmm... mag ik nog eens even kijken, Jim?

Ja... ik begrijp wat je bedoelt, Jim... Niet te geloven! Alle elementen zijn aanwezig!



Dat ik ze opmerkte heb ik aan jouw lezingen te danken, Lin!

Maar ik heb je ook verteld dat de symptomen van een groot aantal voedingsziekten op elkaar lijken, Jim...

Ja, maar je zult grote ogen opzetten, als ik je vertel WIE deze patient is, Lin!



Het is MIJNHEER BATES!

Bates? Maar dan moet ik hem onmiddellijk zien!





Mijnheer Bates, Dr Yang zou u graag even willen onderzoeken.

Hij? MIJ onderzoeken? Nooit!



Asjeblieft, Harold... Dr Yang wil het alleen maar om je te helpen!

O, ja, natuurlijk! Net als die Chinese dokters, die onze kleine Betty zouden helpen!

Luistert u nu eens goed, mijnheer Bates... Ik DENK dat ik weet wat u mankeert.... Maar Dr Yang is de enige man op aarde, die mijn diagnose kan bevestigen. Als u niet meewerkt, kan ik de verantwoordelijkheid niet op me nemen.

Vooruit dan! Maar vlug! Ik kan die man niet in mijn nabijheid verdragen... Ik wordt doodzenuwachtig van hem!



Als Dr Yang de patient heeft onderzocht, gaat hij met Kildare naar het laboratorium om met mevrouw Bates te praten...

...en dus, mevrouw Bates... toen ik de uitkomsten van het onderzoek zag, herinnerde ik me plotseling wat u over het ziektebeeld van uw dochtertje had verteld en wat het commentaar van Dr Yang daarop was... En toen was voor mij de kous af!

Ja, mevrouw Bates. Wij zijn er van overtuigd, dat uw man de zelfde ziekte heeft van uw dochtertje... DDX!



Maar, als Harold diezelfde ziekte heeft... dan... dan betekent dat toch, dat hij ook... ook zal sterven!...



Dat hoeft niet, mevrouw Bates. Als er iemand op aarde is, die uw man nog kan helpen, dan is het Dr Yang. Hij is een specialist op het gebied van DDX. Niemand weet er zoveel van als hij! U moet Dr Yang volledig vertrouwen.





En, Dr Yang, neemt u het mij alstublieft niet kwalijk! Ik ben u werkelijk dankbaar voor alles wat u voor mijn man hebt gedaan!

Ik begrijp het, mevrouw Bates... En uw vertrouwen in Dr Kildare is niet misplaatst. Hij is een goede chirurg!



Ik ga beginnen. Maar ik sta erop, dat Dr Yang mij in ieder geval assisteert! Ik heb alle hulp nodig die ik kan krijgen. Daartegen kan uw man geen enkel bezwaar hebben!

Natuurlijk ga ik mee, Jim!



Kildare begint met de gevaarlijke, uiterst moeilijke operatie. Dr Yang staat naast hem.....

Pols...



Kildare heeft tijdens de lezingen en demonstraties van Dr Yang zijn ogen en oren goed de kost gegeven...

Scalpel, zuster...

't Gaat uitstekend. Jim...



Maar van tijd tot tijd valt Kildare terug op de kennis en ervaring van Dr Yang. En precies op de meest kritieke momenten blijkt diens hulp van onschatbare waarde...

Let vooral op die grijze vloeistof langs de dikke darm!

Je hebt gelijk, dank je dokter!



De operatie schijnt voorspoedig te verlopen. Maar dan, plotseling...

Neem het over, Lin... Van dit ogenblik af heb jij de leiding!

Jim! Wat bedoel je? En waarom?



Maar Lin weet precies wat Kildare bedoelt en in een onderdeel van een seconde hebben zij van plaats verwisseld...



Terwijl Dr Yang met vaste hand de operatie voortzet, is hij zich de eventuele consequenties van zijn daad ten volle bewust. Bepaalde momenten flitsen door zijn geest..

DIE CHINESE DOKTERS HEBBEN MIJN DOCHTERTJE VERMOORD!



De operatie is een succes en verscheidene dagen later is de heer Bates weer een heel stuk opgeknapt. Maar zijn aanvankelijke dankbaarheid slaat om in woede, als hij hoort dat Dr Yang tijdens het beslissende stadium van de operatie de leiding heeft overgenomen:...

Dát laat ik niet over m'n kant gaan! Ik begin een proces! Die Dr Yang heeft alleen maar geluk gehad! En dat is de enige reden waarom ik nog leef!

Harold! Hoe kun je dat zeggen!



U bent de domste man, die ik ooit ben tegengekomen, mijnheer Bates! Zonder Dr Yang's ongelooflijke kennis en vaardigheid had u nu op het kerkhof gelegen! Kijkt u maar eens naar deze statistiek! Dan kunt u de sterftecijfers als gevolg van DDX met elkaar vergelijken! Dan ziet u dat ze tussen twintig jaar geleden en nu ruim 50% zijn gedaald... meer dan de helft! En dat enorme resultaat hebben wij voorname-lijk...



...aan één man te danken! En die man is Dr Yang Lin! Hij heeft ook UW leven gered! Hij zorgde ervoor dat u geen enkel nadeel van uw ziekte zult ondervinden!



Voordat Dr Yang zijn leven aan de bestrijding van deze ziekte kon gaan wijden, was er geen genezing mogelijk! Naar alle waarschijnlijkheid is uw dochttertje aan dezelfde kwaal bezweken, omdat er toen nog geen Dr Yang bestond!



Even stilte, dan...

Dr Yang.... Het spijt me... meer dan ik zeggen kan... Ik dank u! Ik heb me als een stompzinige, haatdragende, koppige idioot gedragen... Als uw gezin is overgekomen, zoudt u dan bij ons willen komen wonen? Dat zou een grote eer voor ons zijn...

Heel fijn, mijnheer Bates... Vriendelijke dank! Wij zullen heel graag bij u komen wonen!



Weken later...

Goede avond, heren!

En U vergeet toch niet volgende week bij ons te komen eten, Dr Kildare?



Vooruit, Kildare... Nu wil ik eindelijk wel eens van je weten waarom je dokter Yang die operatie liet voltooien!

Omdat ik voelde dat het MOEST... in het belang van de medische wetenschap...



En... in het belang van een betere verstandhouding tussen de mensen!



In ieder laboratorium, waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, treft men de zogenaamde Bunsenbranders aan, waarmee vloeistoffen enz. kunnen worden verhit. Door gas met lucht te vermengen ontstaat een hete vlam, die geen rook en weinig licht geeft. De Bunsenbrander is genoemd naar de uitvinder ervan, de Duitse geleerde Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899).



Horace Wells (1815-1848), een Amerikaanse tandarts, was de eerste die zijn patiënten lachgas toediende, zodat ze minder pijn zouden voelen tijdens de behandeling.



Ieder van ons kent dat kleine, nuttige instrumentje, de thermometer, waarmee de lichaamstemperatuur wordt gemeten om te zien of en hoeveel koorts iemand heeft. Minder bekend is dat de voorloper van onze moderne koortsthermometer reeds in 1593 door Galileo Galilei werd uitgevonden.



Tegenwoordig wordt in de ziekenhuizen enz. grote aandacht besteed aan hygiëne, steriliteit en antisepsis, d.w.z. men doet alles om te voorkomen dat ziektekiemen worden overgebracht. De Engelse chirurg Dr Joseph Lister verrichtte op dit gebied pionierswerk. Hij was het die de antiseptische verbandmethode invoerde.

In de laatste vijftig jaren is men gaan begrijpen dat voorkomen beter is dan genezen. De zgn. preventieve geneeskunde houdt zich bezig met de maatregelen en middelen om de weerstand van het lichaam op te voeren en aldus ziekten te voorkomen.



ONZE GEZONDHEID

De mensheid staat niet meer zo machteloos tegen ziekten als vroeger. Tegenwoordig kunnen tal van ziekten, die nog niet eens zo lang geleden duizenden slachtoffers eisten, met succes worden bestreden. Daardoor is de gemiddelde leeftijd van de mens veel hoger geworden.



Onze doktoren hebben de beschikking over een arsenaal van medicamenten en hulpmiddelen, die in de laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld...

Dat is te danken aan het werk van de talrijke geleerden, die de basis voor de moderne geneeskunst hebben gelegd. Maar ook in onze tijd wordt onvermoeibaar gespeurd naar nieuwe en betere geneesmiddelen.



Ook de apotheker heeft een verantwoordelijke functie. Hij bereidt de medicijnen, die de dokter heeft voorgeschreven. Een vergissing van hem zou noodlottige gevolgen kunnen hebben...



Maar minstens even belangrijk als alle medicijnen bij elkaar is de zorg die wij zelf aan onze gezondheid besteden. Persoonlijke hygiëne, een goede nachtrust, en verstandige voeding zijn daarbij van onschatbare betekenis. Wie zich daarop toelegt levert een grote bijdrage in de strijd om het behoud van die kostbare schat: onze gezondheid!

